

Vijf verrassende tuinen in Nederland

Feest voor de zintuigen

tekst Helen Dekker illustratie Studio Garcia

DE ENGELSEN MOGEN EEN REPUTATIE HEBBEN OP HET GEBIED VAN TUIEN EN TUINIEREN, IN NEDERLAND KENNEN WE OOK JUWEELTJES VAN GROEN. JE MOET ZE ALLEEN NET WETEN TE VINDEN. EN DAN BLIJKT EEN BEZOEK EEN ZINNENPRIKKELENDE ERVARING.



natuur

“Het grootste geschenk van de tuin is het herstel van de vijf zintuigen”, zei de Amerikaanse kunstenaar, schrijver en tuinliefhebber Hanna Rion honderd jaar geleden. Een mooiere uitnodiging om eropuit te gaan en u te laven aan enkele verrassende groene oases is bijna niet denkbaar.

EXPLOSIË IN DE STAD

Neem de Aldo van Eycktuin in de binnenstad van Zwolle. Deze verscholen stadstuin bevindt zich tussen de Waterstraat en Nieuwstraat, en is vernoemd naar architect Van Eyck, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw dit verpauperde deel van het centrum renoveerde door zijn nieuwbouw sfeer vol samen te laten smelten met de overgebleven historische panden. Wie de knerpande schelpenpaadjes betreedt, ontdekt een explosie aan kleuren: okergeel, oudroze, oranje, paars en indigo. Bonte composities

van sungold vlinderstruiken, easy going rozen, verschillende soorten duizendknoop en blauwbloemige hortensia's sieren het hofje dat op initiatief van de bewoners en met hulp van gemeentesubsidie in 2007 is opgeknapt. Stadsgenoot en tuinontwerper Harry Pierik liet zich inspireren door Van Eycks fascinatie voor de Dogon, een Afrikaans bergvolk. Subtiel is ook de hand van de tuinontwerper te ontwaren. Let bijvoorbeeld op de bloemenborder, die als een heuvel langs het pad oprijst. Geen aardse verhoging maar uitgeknipt snoeiwerk. Het idee erachter: net of je door een vallei wandelt.

ZELDZAME COLLECTIE

De hortus botanicus Haren, een van de oudste botanische tuinen in

Nederland, begon ooit als stadstuin. Apotheker Henricus Munting startte in de 17e eeuw achter zijn huis in de Groningse Rozenstraat een proeftuin. Sindsdien heeft de tuin – die in 1691 voor 3700 gulden werd verkocht aan de overheid – een ongekende groei doorgemaakt. In faam en in oppervlakte. Begin vorige eeuw verhuisde de tuin naar Haren. Verspreid over inmiddels twintig hectare zijn uiteenlopende tuinen te bezoeken. In de kruidentuin, naar 17e-eeuws ontwerp een eerbetoon aan oprichter Munting, verspreiden keuken- en geneeskrachtige kruiden tintelende geuren. In de Keltische tuin kunt u onderzoeken welke boom volgens de Keltische mythologie bij uw karakter past. Maar het meest bijzonder is wel de inheemse wildeplantentuin, vol zeldzame, ranke soorten zoals Spaanse ruiter,



De Ommuurde Tuin in Renkum.



De hortus botanicus in Haren.

WAAR & WANNEER

Aldo van Eycktuin:

Steenstraat, Zwolle, gehele jaar geopend.

Hortus botanicus Haren:

Kerklaan 34, Haren, 1 maart - 1 november dagelijks 10-17 uur.

De Ommuurde Tuin:

Kortenburg, Renkum, 1 mei - 1 november woe. en zat. 10-17.30 uur.

Stilletuin: Noordeinde 28, Zevenhoven, dagelijks van zonsopkomst tot zonsondergang.

Japanse Tuin:

Wassenaarseweg 1, Den Haag, in 2014 alleen 13 t/m 26 oktober dagelijks 10-16 uur. Kijk op www.denhaag.nl/japansetuin voor de openingsweken in 2015.

veenpluis en moerasviooltje. Ecologisch zo belangrijk dat de tuin is opgenomen in de Nationale Plantencollectie.

HET LUSTHOF VAN WILLEM III

Toen Taco IJzerman en Esther Kuiler in 1999 fietsend over het Gelderse landgoed Oranje Nassau's Oord op een stenen muur stuitten, konden ze de verleiding de andere kant te verkennen niet weerstaan. Ze belandden in een woestijn van onkruid. Het bleek



De Stilletuin in Zevenhoven.