

Het wilde Wenen

9 cm²
groen per
inwoner



1. Uitzicht in het heuvelachtige Türkenschanzpark.

2. De Weense wateren zitten vol Europese moeras-schildpadden.

3. Wilde orchideeën als aangebrande orchis zijn de trots van Lobau.

Nieuwe serie!



ONVERWACHT GROEN
IN EUROPESE STEDEN

In de Oostenrijkse hoofdstad met 1,7 miljoen mensen is een ontmoeting met een ree geen zeldzaamheid. In de parken wonen aalscholvers, dassen en vleermuizen en onder de bruggen bouwen bevers hun dammen. Dit is het moment om ernaartoe te gaan, want het voorjaar begroet je met een uitbundig tapijt van wilde orchideeën.

TEKST HELEN DEKKER FOTO'S HELEN DEKKER E.A.
ILLUSTRATIE CÉCILE VRINTEN

Boswachter Ernst Hödl racet met zijn mountainbike over een kronkelend pad langs kromme wilgen en populieren. Dan over een lange houten brug in een zee van riet. Het verkeersgeraas verandert in kikkergekwak. De houten planken kleppen onder de banden en links en rechts duiken schildpadden verschrikt in het water. Europese moerasschildpadden. In Wenen! Iets verderop ontvouwt zich een veld vol harlekijnen en soldaatjes. Hier en daar walsen aangebrande orchissen zachtjes in de wind. Hödl grijnst: "Prachtig hè? Tussen half april en half mei staan hier massa's wilde orchideeën." Hij wijst de tere bloempjes aan. "Kijk, een hoofdje, armpjes, benen. Een mensje." Wat heet. Met die paars gespikkelde kleur én dank-

zij de locatie is de associatie met de 19^e-eeuwse Oostenrijkse keizerin Sisi zo gemaakt.

Eldorado voor roodbuikvuurpad
Zeg Wenen en je denkt ongetwijfeld aan barokke paleizen als het Schönbrunn of Slot Belvedere, met hun weliswaar fraaie maar keurig aangeharkte tuinen, of aan het grote park Prater. Maar in het zuidoosten van de stad, op nog geen halffuur met de bus vanaf het centrum, bevindt zich een ware jungle: Lobau genaamd. "Dat betekent waterwoud", verklaart Hödl. "Het is een beschermd getijdengebied binnen Wenen dat deel uitmaakt van het nationale park Donau-Auen, een van de laatste moeraslanden van Centraal-Europa." Stel je de Biesbosch voor, maar dan in Rotterdam.